

# Elkaar vergeven

Gespreksvragen bij de preek van 30 januari 2022



## Gespreksvragen

- Welke dingen uit de het onderwijs van Jezus en de Bijbel als geheel hebben jou vandaag aan het denken gezet? Waar raakt het? Waar confronteert het?
- Zijn er één of meer personen met wie jij – of je nu slachtoffer of dader bent – een “vergevingstraject” in zou moeten gaan? Hoe zou je dit op gang kunnen brengen? Wie zou je er eventueel bij kunnen helpen?
- Bespreek de volgende uitspraak van Thomas Watson, een puritein uit de 17<sup>e</sup> eeuw heeft gezegd, die in andere bewoordingen ook in de preek aan de orde kwam:  
*‘Wij vergeven anderen wanneer wij strijden tegen alle wraakzuchtige gedachten, wanneer we het onze vijanden niet betaald willen zetten, maar hen het goede toewensen, verdriet hebben om tegenslagen in hun leven, voor hen bidden, zoeken naar verzoening en bij elke gelegenheid laten zien dat we bereid zijn hem te helpen of te bemoedigen.’*
- ‘Kunt u vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel.’ (Corrie ten Boom). Laat deze uitspraak eens op je inwerken. Mee eens? Hoe ‘werkt’ dat dan?

## Verdere Bijbelstudie

- Lees en overdenk Psalm 32. Wat raakt je? Waar kun je wat mee?
- Lees en overdenk Psalm 51. Deze boetepsalm is geschreven nadat de profeet Nathan David had geconfronteerd met zijn vreselijke zonde, zie 2 Sam. 12. Hoe komt vers 6a uit de Psalm bij je binnen als je bedenkt wat David zijn medemens(en) heeft aangedaan?

## Leestips

- Bezoek eens de website <https://www.theforgivenessproject.com/stories/>
- “Altijd vergeven?”- klein, maar fijn boekje van Nico van der Voet. Een echte aanrader!
- Meer over Corrie ten Boom: <https://jesus.nl/corrie-ten-boom-vergeven/>. Op deze site is nog veel meer te vinden. Zie bijv. ook: <https://jesus.nl/vergeven-is-jezelf-bevrijden/>

## Kindermoment (terug)kijken?

Zie: <https://youtu.be/reORRqm2PzM> en <https://youtu.be/A0dqfUFyY8U>

## Bid ...

Misschien zijn er bij het onderwerp vergeven één of meer personen in je gedachten gekomen en heb je het gevoel gekregen dat je “er wat mee moet”. Bid om innerlijke kracht om stappen te zetten.