

“Vergeld kwaad met goed”

Gespreksvragen bij de preek van 23 januari 2022



Gespreksvragen

- Welke dingen uit de het onderwijs van Jezus hebben jou vandaag aan het denken gezet? Waar raakt het? Waar confronteert het?
- Herken je de (impulsieve) neiging om terug te slaan? Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Hoe zouden God en geloof je daarbij kunnen helpen?
- Volgens Jezus moet je kwaad met goed vergelden. Maar moet misdaad dan niet bestraft worden?
- Wat is jouw antwoord op de vraag in de preek: “hoeveel goed heb ik eigenlijk in me?”
- Vandaag hebben we Avondmaal gevierd, feest van genade! Er wordt vaak gezegd: genade verandert je. In hoeverre is dat bij jou het geval? En hoe profiteert jouw naaste daarvan?

Verdere Bijbelstudie

- Lees Matteüs 21: 12-13. Welk licht werpt dit op het gedeelte waar we vandaag bij stil gestaan hebben?
- Lees Lucas 10: 25-37, de bekende gelijkenis over de barmhartige Samaritaan.
 - Welke impulsen overwint deze Samaritaan ogenschijnlijk als vanzelf?
 - Doordenk deze gelijkenis eens vanuit “Heb uw vijand lief” (Joden en Samaritanen waren namelijk ‘natuurlijke’ vijanden)

Luister- en kijktip

- Luister naar de podcast ‘moderne profeten’, aflevering 2 over Christian de Chergé. Zie: <https://www.nporadio5.nl/podcasts/moderne-profeten>
- Kijk eens naar de film “Des Hommes et des Dieux”

Bid ...

Misschien zijn er één of meer personen in je gedachten gekomen die jou kwaad hebben gedaan of doen. Bid om innerlijke kracht dat je dan op een goede manier mag reageren. Vraag God om de bijstand van zijn Heilige Geest.