

Dromen over verbondenheid

Gespreksvragen bij de preek over Matteüs 1: 18-25

1. Even samen dromen ...
 - a) Heb je wel eens een droom gehad waarvan je dacht: dat moet iets te betekenen hebben? Deel dat met elkaar.
 - b) Slapen, uitrusten, nieuwe krachten en ideeën opdoen: een scheppingsgegeven. Hoe gebruik jij die? Slaap je er een nachtje over als je met iets zit en hoort dat dan ook in het rijtje bidden en Bijbellezen?



2. Welke dingen heb je uit de preek opgepikt die je met de anderen zou willen delen?
3. Tijdens de preek verscheen deze dia:

Immanuël

- “God mét ons”
- “God bij ons”
- “God onder ons”
- “God solidair met ons”



“God mét ons” dieper dan “God vóór ons”

Bespreek met elkaar wat er werd gezegd over het verschil tussen: “met/bij ons” en “vóór ons”.
Hoe kan ons dit helpen om met elkaar verbonden te zijn en te blijven?

4. Wat je verder maar bespreken wilt ...

PS: wil je iets uit de bespreking delen? Tips over waar het in volgende themapreken over zou kunnen gaan? Mail het naar onze dominee: dsmvanloon@gmail.com.